

Zondag 3 mei 2026
Kleur: wit

Voorganger:
Ds Renate Japenga

Muzikale begeleiding:
Johan van der Pol

Ouderling:
Aad Kouwenhoven

Diaken:
Ank van der Heijden

Lector:
Gerda de Jong

Beeld en geluid:
Rob Glas
Hermie Wiechers

Bloemen:
Els Scholten

Koster:
Tjeerd Hallema

Kindernevendienst:
Jan Willem van der Kooy

Oppasdienst:
Sonja Vos

Welkomstdienst:
Mieke Docter en Marleen Vos

Koffiedienst:
Gert Guijt en Eva van Berkel

Kopij inleveren:
Voor donderdag
19.00 uur op
zondagsbrief@ontmoetingskerkgouda.nl

Er zijn 2 bloemengroeten:

- Voor Heleen van der Kooij en familie, als teken van medeleven van de Ontmoetingskerk gemeente en wens tot sterkte na het overlijden van beide ouders, heel kort achter elkaar.
- En voor Hermien Lenderink-Boschloo. Hermien heeft besloten naar de Veste over te stappen. De Veste is voor haar beter bereikbaar. Wij wensen haar het allerbeste toe. Hartelijke groet van onze Gemeente. Wij zullen je missen.
- Wat fijn, dat ik zondag de bloemen mocht ontvangen! Het was een weekend vol verrassingen! Groeten van Truus Baarslag

Collectemedelingen voor twee collectes en de melkbus

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor:

Activiteiten Cluster Kerk en Vluchteling.

Het cluster Kerk & Vluchteling zet zich op verschillende manieren in voor statushouders en vluchtelingen in Gouda. Door de taal-oefengroepen, fietslessen, samen eten en andere activiteiten wordt hulp, ondersteuning en een luisterend oor geboden.

<https://www.protestantsekerkgouda.nl/wie-zijn-wij/diaconie/kerk-vluchteling/>

U kunt uw gift overmalen op rekening NL 54 RABO 0373737270 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is bestemd voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Denkt u ook aan de melkbus voor het werelddiaconaat?

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Vakantiegeld Samen Delen Gouda Vandaag start het project 'Vakantiegeld Samen Delen Gouda': deel een stukje van je vakantiegeld met stadsgenoten die moeite hebben om rond te komen. Zo bied je financiële steun en verbondenheid in onze stad. Doe mee! Elke bijdrage telt en maakt direct verschil voor iemand dichtbij. Geven kan via de website www.vakantiegeldsamendelengouda.nl en (binnenkort) ook via de kerkapp.

Diaconale zondag

Deze zondag is voorbereid met en door de diakenen met extra aandacht voor het werelddiaconaat. We collecteren komende twee jaar voor een project in Bangladesh van International Justice Mission. In de viering horen we meer over het IJM en over hoe zij te werk gaan om moderne slavernij tegen te gaan en slachtoffers te bevrijden. Martijn Vroom is voorzitter geweest van de Nederlandse tak van IJM en zal ons tijdens de overweging vertellen over de missie van IJM en ook de hoop op een betere wereld.

We lezen uit Jesaja 43:1-19 en Mattheus 25:31-45.

Op een grote conferentie in 2019 van IJM in Texas was Jesaja 43:19 een belangrijke tekst. In dit lied is het ook te horen: Behold. Door de QRcode te scannen kan deze geluisterd worden.

Ds Renate Japenga



ORDE VAN DIENST

Diaconale zondag met Martijn Vroom en International Justice Mission.

OPGANG

Pianospel

Welkom door de ouderling van dienst



Bemoedigende tekst:

Zondag Cantate

“Zing voor de Heer een nieuw lied: wonderen heeft hij verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht (Psalm 98:1)

VOORBEREIDING

Aanvangslied:

NLB 283: In de veelheid van geluiden: 1,2,3,4

stil gebed

groet en bemoediging, drempelgebed

voorganger De Heer zij met u

gemeente OOK MET U ZIJ DE HEER

voorganger Onze hulp is

in de Naam van de Heer

gemeente DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Voorganger Zoekend naar licht, hier in het duister

Gemeente Zoekend wij u, waarheid en kracht

Voorganger Maak ons uw volk, heilig vol luister

Gemeente Schijn in de donkere nacht

Voorganger Christus ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister

Gemeente Christus ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Lied:

NLB 283: In de veelheid van geluiden: 5

we gaan zitten

Gezongen kyriegebed:

Schrijvers voor gerechtigheid: Maak ons hart onrustig God.

Glorialied:

NLB 702: Geschenk uit de hemel

RONDOM HET WOORD

Inleiding

uitleg bij de bloemschikking

Gebet van de zondag:

Een moment voor jong en oud:

Lied:

Zoekt eerst het koninkrijk van God (zie onderaan dit blad)

De kinderen gaan naar de nevendienst

Lezen:

Jesaja 43: 1-19

Lied:

NLB 772: Jesaja heeft het eeuwen geleden al voorzien.

Lezen:

Mattheus 25: 31-45

Lied:

NLB 387: Als wij weer het brood gaan breken: 3,4,5

Overweging (door Martijn Vroom)

Muzikaal meditatief moment

Lied:

NLB 513: God heeft het eerste woord

GAVEN EN GEBEDEN

de kinderen komen terug uit de nevendienst

Collectemededelingen

Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader: **NLB 1006**

UITLEIDING

Slotlied:

NLB 103-C: Loof de Koning heel mijn wezen

tijdens het lied kunnen ouders die dat willen, hun kind(eren) uit de crèche ophalen,

zodat zij de zegen kunnen ontvangen.

Inleiding op de zegen en zegen

gezongen AMEN

Pianospel

<p>1 Zoekt eerst het koninkrijk van God, en Zijn gerechtigheid. En dit alles ontvangt u bovendien. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja. (2x)</p>	<p>2 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer' gesproken wordt. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja. (2x)</p>	<p>3 Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult Hem zien. Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja. (2x)</p>
--	---	---