

Zondag 22 maart 2026
Kleur: paars
Vijfde zondag van de
veertigdagentijd

Voorganger:
Ds Renate Japenga

Muzikale begeleiding:
David Jan van Meeuwen

Ouderling:
Margo Barendrecht

Diaken:
Jolanda Bijl

Lector:
Mette Steenaart

Beeld en geluid:
Nico Slappendel
Heleen van der Kooij

Bloemen:
Trudy Purwanto

Koster:
Pieter de Regt

Kindernevendienst:
Anneke de With

Oppasdienst:
Sophie van der Pol

Welkomstdienst:
Netty en Anton van der
Linde

Koffiedienst:
Els en Dirk Jan
Westerveld

Kopij inleveren:
Uiterlijk **donderdagavond**
19.00
uurzondagsbrief@ontmoeti

Bloemengroet

De bloemen gaan deze week naar Margit en Alfred Klaver. Als hartelijke groet en wens tot sterkte van de Ontmoetingskerkgemeente.

Hartelijk dank

Blij verrast met de Bloemengroet uit de gemeente. Bedankt voor jullie meeleven, dat sterkt mij. Groeten en Gods zegen gewenst. Ge v.d Veer

Gebed voor vrede in de Joostkapel

Een keer per maand ben je op maandagavond van harte welkom in Joostkapel, voor een moment van gebed op de volgende data:

Maandag 23 maart – Nelleke de Jong
Maandag 20 april – pastor Maarten Blom
Maandag 18 mei – ds David van Veen
Maandag 29 juni – ds Jacobine Scholte de Jong
Locatie: Joostkapel, Lage Gouwe 134, Gouda
Tijd: 19.30 – 20.00 uur

Collectemededelingen

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Christelijke Hulpverlening/'t Swanenburghshofje. 't Swanenburghshofje is een vrijwilligersorganisatie die laagdrempelige psychosociale en maatschappelijke hulp biedt aan mensen die vastlopen door relatieproblemen, rouw, echtscheiding, verlies van werk of schulden. Hulp wordt op verschillende manieren geboden: er is de mogelijkheid van huisvesting met begeleiding, ambulante begeleiding en hulp bij schulden (via SchuldHulpMaatje). Info: www.swanenburghshofje.nl; info@swanenburghshofje.nl; T 0182 - 525925
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

ORDE VAN DIENST

OPGANG

Pianospel
Welkom door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Aanvangslied: **NLB 286: Waar de mensen dwalen in het donker**
stil gebed

groet en bemoediging, drempelgebed
voorganger De Heer zij met u
gemeente OOK MET U ZIJ DE HEER
voorganger Onze hulp is
in de Naam van de Heer
gemeente DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger God, roep ons, treed in ons bestaan.
Gemeente Aangeraakt door U
Voorganger Breng ons zelf weer op adem.
Gemeente Opgewekt tot een leven in volheid
Als kinderen van het licht
Amen

we gaan zitten



Bemoedigende tekst:

*Vershaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht".
(Psalm 43:1-2a)*

Kyriegebed

Acclamatie: NLB 301-K

RONDOM HET WOORD

Inleiding en uitleg bij de bloemschikking

Gebed van de zondag

Een moment met de kinderen: Door de kindernevendienst

Projectlied: op de melodie van NLB311

de kinderen gaan naar de nevendienst

Lezen: Psalm 130

Lied: NLB 263: Wees Gij mijn toevlucht

Lezen: Johannes 11:1-44

**Lied: Ga met ons mee, trek lichtend voor ons uit
(melodie NLB247 tekst onder dit document)**

Overweging

Muzikaal meditatief moment

Lied: NLB 982: In de bloembol is de krokus

GAVEN EN GEBEDEN

de kinderen komen terug uit de nevendienst

Diaconale mededelingen door diaken

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,

UITLEIDING

Slotlied: NLB 867: Loof overal, loof al wat adem heeft

*tijdens het lied kunnen ouders die dat willen, hun kind(eren) uit de crèche ophalen,
zodat zij de zegen kunnen ontvangen.*

Inleiding op de zegen en zegen

gezongen AMEN

Pianospel

Ga mee met ons, trekt lichtend ons vooruit

Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit
naar tijd en land, door u ooit aangeduid.

Leef op in ons, de mens die leven moet,
één die de toekomst heeft, die leeft voor goed.

Ga mee met ons, verberg U niet altijd,
gun ons een flits, een teken in de tijd
dat u nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U?

Een mens gaat dood aan enkel hier en nu.

Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.

Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop



Bemoedigende tekst:

*Vershaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht".
(Psalm 43:1-2a)*

