



Zondagsbrief

www.ontmoetingskerkgouda.nl
scriba@ontmoetingskerkgouda.nl
pastoraalmeldpunt@ontmoetingskerkgouda.nl
Dunantsingel 314, 2806 JK, Gouda

Zondag 23 maart 2025

3^e zondag van de
Veertigdagentijd

Voorganger:

Ds. Renate Japenga

Muzikale begeleiding:

Johan van der Pol

Ouderling:

Margit Klaver

Diaken:

Gert Guijt

Lector:

Hermie Wiechers

Beeld en geluid:

Nico en Joke Slappendel

Bloemen:

Trudy Purwanto
Ineke Heeres

Koster:

Pieter de Regt

Kindernevendienst:

Melanie Steenaart

Oppasdienst:

Mette Steenaart

Welkomstdienst:

Liesbeth en Jan
Spijkerboer

Koffiedienst:

Netty en Adrie van den
Berg

Kopij inleveren:

Uiterlijk donderdagavond
19.00 uur op
zondagsbrief@ontmoetingskerkgouda.nl

Bloemengroet

De bloemen van vandaag zijn bestemd voor Henk en Nely van der Weijde. Als hartelijke groet van de Ontmoetingskerk gemeente en wens tot heel veel sterkte in de toekomstige tijd.

Collectemededelingen

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Christelijke Hulpverlening 't Swanenburghshofje. 't Swanenburghshofje is een vrijwilligersorganisatie die laagdrempelige psychosociale en maatschappelijke hulp biedt aan mensen die vastlopen door relatieproblemen, rouw, echtscheiding, verlies van werk of schulden. Hulp wordt op verschillende manieren geboden: er is de mogelijkheid van huisvesting met begeleiding, ambulante begeleiding en hulp bij schulden (via SchuldHulpMaatje).

www.swanenburghshofje.nl; info@swanenburghshofje.nl; T 0182 - 525925

U kunt uw gift overmaken op rekening NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De andere collecte is voor **Pastoraat en Eredienst**. U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Denkt u ook aan de melkbus voor het werelddiaconaat?

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Het grote Paasontbijt op de Markt: vrijwilligers gevraagd

Maandag 21 april, Tweede Paasdag, is het weer zover: het grote Paasontbijt op de Markt in Gouda. Dit wordt alweer de 10e editie! Voor 3000 mensen dit jaar. Mensen uit verschillende kerken werken samen. Dekken de tafels en bedienen en vieren zo het Paasfeest met stadgenoten en wie er verder maar wil aanschuiven. Natuurlijk verzorgt de Ontmoetingskerk ook dit jaar weer een tafel. (opbouwen, bedienen, opruimen). We hebben zo'n 15 mensen nodig. Als je mee wilt helpen heel graag! Aanmelden bij Magda Vlot (magda.vlot@pkngouda.nl). Maar je mag natuurlijk ook gewoon gezellig gaan eten en met familie of vrienden van dit feest genieten.

Info avond Taizé

De aanmeldingen voor de Taizéreis stromen binnen. Super leuk. Twijfel je nog, mocht je vragen hebben of meer willen weten wat Taizé precies inhoudt, dan ben je welkom op de **INFOAVOND** donderdagavond 27 maart 20.00 uur in De Veste. Voor de jongeren die zich hebben aangemeld voor de Hemelvaartreis is de **kennismaking** op donderdagavond 8 mei in Reeuwijk. (Datum kennismaking zomerreis volgt nog). In Taizé draait het om: verdieping, bijbel en geloof, gezelligheid en inspirerende ontmoetingen. Het is géén standaard vakantie, maar een ervaring die raakt. Ben je tussen de 15 en 29 jaar oud, meld je aan voor één van beide reizen via www.step-gouda.nl Leuk als je meegaat! Groetjes, de voorbereidingscommissie.

Orde van dienst

OPGANG

Pianospel

Welkom door de ouderling van dienst



Bemoedigende tekst:

*“Ik houd mijn oog gericht op de Heer, hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig.” (Psalm 25:
15-16)*



VOORBEREIDING

Aanvangslied: Liedboek 286: Waar de mensen dwalen in het donker

Stil gebed

Groet en bemoediging, drempelgebed

Voorganger De Heer zij met u

Gemeente OOK MET U ZIJ DE HEER

Voorganger Onze hulp is in de Naam van de Heer

Gemeente DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Voorganger Versterk de slappe handen, maak de knikkende knieën sterk

Gemeente: WIJ ZIEN UIT NAAR UW LICHT IN HET DONKER

Voorganger: De woestijn wacht op water, ons hart op vernieuwing

Gemeente KOM GOD, EN MAAK ONS LEVEN NIEUW.

we gaan zitten

Kyriegebed: Acclamatie Liedboek 462: Zal er ooit een dag van vrede

Vers 1.....Bede

Vers 2.....Bede

Vers 3.....Bede

Vers 4, 5 en 6.

RANDOM HET WOORD

Inleiding en uitleg bij de bloemschikking

Gebed van de zondag

Een moment met de kinderen: Door de kindernevendienst

Lied: Projectlied: Op de melodie van liedboek 978. 2 verzen.

de kinderen gaan naar de nevendienst

Lezen: Jesaja 35: 1 - 10

Lied: Liedboek 1000: 1, 2 en 3

Lezen: Lucas 13: 1 - 9

Lied: Liedboek 1000: 4 en 5

Overweging

Muzikaal meditatief moment

Lied: Liedboek 608: De steppe zal bloeien

GAVEN EN GEBEDEN

de kinderen komen terug uit de nevendienst

Diaconale mededelingen en inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, **Onze Vader**

UITLEIDING

Slotlied: Liedboek 425

tijdens het lied kunnen ouders die dat willen, hun kind(eren) uit de crèche ophalen, zodat zij de zegen kunnen ontvangen.

Inleiding op de zegen en zegen met gezongen **AMEN**

Pianospel

