

OntmoetingsKlooster 2025

Tijdens de kloosterweek is er ruimte voor ontmoeting met God, met elkaar en met jezelf. Dit kan in stilte, tijdens een viering, maaltijd of activiteit. Iedere kloosterweek-dag is er een andere kok die de maaltijd voor ons verzorgt. De maaltijden zijn vegetarisch. Melden dat je komt mag, maar hoeft niet. De kerk is steeds open vanaf 07.15u en sluit pas ná het laatste programmapunt.

	MA 14 april	DI 15 april	WO 16 april	DO 17 april	VR 18 april	ZA 19 april
7:30 u	Viering	Viering	Viering	Viering	Viering	Viering
8:00 u	Ontbijt	Ontbijt	Ontbijt	Ontbijt	Ontbijt	Ontbijt
9:30 u	Word Pelgrim! We gaan langs zeven haltes in de voetsporen van Abraham	Zingen We zingen (meerstemmig) liederen van Iona	Anemoon van wolvlit We maken een duurzame bloem waar je lang van kan genieten. Aanmelden kan niet meer. Doortje Rietveld	Word Pelgrim! We gaan langs zeven haltes in de voetsporen van Abraham	Kwaliteitenspel We spelen een kleurrijk spel om jezelf en elkaar beter te leren kennen.	Wandeling Anemoon van wolvlit Workshop duurzame bloem maken. Aanmelden is nodig! Doortje Rietveld
11:30 u	Stilte, bezinning, creatieve expressie	Stilte, bezinning, creatieve expressie	Stilte, bezinning, creatieve expressie	Stilte, bezinning, creatieve expressie	Stilte, bezinning, creatieve expressie	Stilte, bezinning, creatieve expressie
12:00 u	Viering	Viering	Viering	Viering	Viering	Viering
12:30	Warme maaltijd	Warme maaltijd	Warme maaltijd	Warme maaltijd	Warme maaltijd	Warme maaltijd
14:00 u	Mensen van de weg We verkennen de betekenis van het verhaal van de Emmaüsgangers voor ons eigen geloofsleven, met kunstafbeeldingen en een Emmaüswandeling	Suster Bertken Het wonderlijke verhaal van een middeleeuwse kluizenares In gesprek met Frans Willem Verbaas over zijn roman	Zonder kompas geen koers Hoe past(e) Jaap Smit de verhalen uit de schriften toe in zijn werk, in het bijzonder de uittocht uit Egypte? Herkennen we onze eigen exodus? In gesprek met Jaap Smit over zijn boek	Paasviering met ds Ineke Polet Iedereen welkom, ook als je normaal niet naar de soos komt. Jong en oud!	Ontvankelijk leven Werken met materiaal uit het Stiltecentrum	Stekjesmarkt
16:30 u	Stilte, bezinning, creatieve expressie	Stilte, bezinning, creatieve expressie	Stilte, bezinning, creatieve expressie	Stilte, bezinning, creatieve expressie	Stilte, bezinning, creatieve expressie	Stilte, bezinning, creatieve expressie
17:00 u	Viering	Viering	Viering	Viering	Viering	Viering
17:30 u	Soep en brood	Soep en brood	Soep en brood	Soep en brood	Soep en brood	Soep en brood
19:30 u	Klimaatgesprekken Maak je je zorgen over het klimaat? Vraag je je af wat je kan doen? Vind je het lastig om hierover in gesprek te gaan? Een voorproef van de workshopreeks 'Klimaatgesprekken'. Peter Bos en Peter Wielaard	Kerkasiel in Kampen Woorden omzetten in daden: we bespreken hoe we kunnen bijdragen aan het kerkasiel in Kampen. Op 13 mei gaan we - liefst met een grote groep - vanuit Gouda er naar toe.	Van stemmen tot vastlijmen Je bent ongerust over de klimaatorisis. Wat kan je doen? Wat past bij je? Marit voert actie met Extinction Rebellion en gaat jou niet overhalen dat ook te doen. Er is zoveel meer mogelijk. Marit van Vliet	Witte Donderdag viering (19:00 uur)	Goede Vrijdag viering (19:30 uur)	Stille Zaterdag viering (21:00 uur)
				The Passion We kijken en luisteren samen naar de muzikale paasvertelling op een groot scherm		Paaswake en challenge Waken vanaf de avondviering tot in de vroege ochtend. Apart is er een programma voor tieners en alle anderen, vanaf de viering tot net na middernacht

Voor vragen en meer informatie: hilmar.pot@pknngouda.nl