

Zondag 5 mei 2024

Kleur: wit

Voorganger:

Ds. Renate Japenga

Muzikale begeleiding:

Henk den Boer

Ouderling:

Magda Vlot

Diaken:

Lucia Liefvaart

Lector:

Vera /Reinard Mak

Beeld en geluid:

Nico en Joke Slappendel

Bloemen:

Trudy Purwanto

Koster:

Tjeerd Hallema

Kindernevendienst:

Melanie Steenaart

Oppasdienst

Mette Steenaart

Welkomstdienst:

Annie van de Brink en
Bert Jongenotter

Koffiedienst

Netty en Adrie van der
Berg

LET OP!

Kopij inleveren:

Uiterlijk **dinsdagavond**

19.00 uur op

zondagsbrief@ontmoetingskerkgouda.nl

Bloemengroet

De bloemen zijn voor Mevrouw Wil Koekkoek, Als hartelijke groet vanuit de Ontmoetingskerk gemeente en wens tot een goed herstel.

Bedankjes

Hartelijk dank voor de mooie bloemen van de Ontmoetingskerk en iedereen bedankt voor de kaart. Ik heb 3 weken in de Ronssehof gerevalideerd en het gaat nu wel beter met mij. Groetjes Esther Daniels.

Dank aan allen voor de mooie bos bloemen die mijn man en ik ontvingen voor ons 45- jarig huwelijk. Marike Verweij.

Collectemededelingen

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor:

Activiteiten Cluster Kerk en Vluchteling.

Het cluster Kerk & Vluchteling zet zich op verschillende manieren in voor statushouders en vluchtelingen in Gouda. Door de taal-oefengroepen, samen sporten, samen eten en andere activiteiten wordt hulp, ondersteuning en een luisterend oor geboden.

<https://www.protestantsekerkgouda.nl/wie-zijn-wij/diaconie/kerk-vluchteling/>

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor **Pastoraat en Eredienst.**

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestant Gemeente Gouda.

Denkt u ook aan de melkbus voor het werelddiaconaat?

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Viering Oecumenisch Initiatief Gouda op zondag 5 mei 2024

Het thema van deze viering is: "Vrijheid van geest" De viering wordt gehouden in Gebouw De Berk gevestigd aan de Krugerlaan 79. Aanvang: 16.30 uur.

6 mei meditatie

Maandagavond 6 mei komen we in de Ontmoetingskerk bij elkaar voor de maandelijkse meditatieavond. Met hulp van een tekst, een lied, een verhaal of een afbeelding proberen we onszelf wat naar achteren te schuiven en ruimte te maken voor de Eeuwige. We kijken, we luisteren en zijn stil.

Vanaf 19.45 uur is er inloop met zachte muziek. Om 20.00 uur start de meditatie.

Die duurt ongeveer tot kwart voor negen. Daarna is er voor wie wil nog de mogelijkheid elkaar bij een kop koffie te ontmoeten. Elke meditatieavond staat op zichzelf, er is geen voorkennis nodig. U bent van harte welkom om te kijken of het iets voor u is. We zitten in de kleine vergaderzaal.

Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag. Om 10.00 uur is er een gezamenlijke dienst met De Veste, Ontmoetingskerk en Westerkerk in De VESTE.

Voorganger: Ds David van Veen.



Bemoedigende tekst:

Zondag Rogate

“Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, laat weten tot aan de einden der aarde: “De Heer koopt zijn dienaar Jakob vrij.” (Jesaja 48:20b)

ORDE VAN DIENST

OPGANG

Pianospel

Welkom door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Aanvangslied: Psalm 33: 1 en 2

stil gebed

groet en bemoediging, drempelgebed

voorganger De Heer zij met u

gemeente OOK MET U ZIJ DE HEER

voorganger Onze hulp is

in de Naam van de Heer

gemeente DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

voorganger

Lied: Psalm 33: 8

we gaan zitten

Kyriegebed:

Glorialied: 985: Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven.

RONDOM HET WOORD

Gebed van de zondag

(uitleg bij de bloemschikking)

Een moment met de kinderen

Lied: 218: Dank U voor deze nieuwe morgen:

de kinderen gaan naar de nevendienst

Lezen: Psalm 33

Lied: 1001: De wijze woorden en het groot vertoon

Lezen: Johannes 15:9-17

Lied: 650: De aarde is vervuld

Uitleg en verkondiging

Muzikaal meditatief moment

Lied: 1000: Wij zagen hoe het spoor van God

GAVEN EN GEBEDEN

de kinderen komen terug uit de nevendienst

(pastorale mededelingen)

Diaconale mededelingen door diaken

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader.

UITLEIDING

Slotlied: 1014: Geef vrede door van hand tot hand.

tijdens het lied kunnen ouders die dat willen, hun kind(eren) uit de crèche ophalen, zodat zij ook de zegen mogen ontvangen.

Inleiding op de zegen en zegen

gezongen AMEN