

Zondag 14 april 2024

**Voorganger:**

Ds. Renate Japenga

**Muzikale begeleiding:**

Helmich van der Kolk

**Ouderling:**

Dirk Schravendeel

**Diaken:**

Saskia Glas

**Lector:**

Gerda de Jong

**Beeld en geluid:**

Dirk Jan Westerveld  
Hermy Wiechers

**Bloemen:**

Aty Veldhuizen en Ineke Heeres

**Koster:**

Pieter Griffioen

**Kindernevendienst:**

Margo Barendrecht

**Oppasdienst:**

Hasse van Beijnum

**Welkomstdienst:**

Mieke Docter en Netty van der Linde

**Koffiedienst:**

Nico en Janneke van Zaanen

Kopij inleveren:

Uiterlijk donderdagavond  
19.00 uur op  
zondagsbrief@ontmoetingskerkgouda.nl

**Bloemengroet**

De bloemen zijn vandaag voor Gert Koppenaal. Als hartelijke groet van de Ontmoetingskerk gemeente, wens tot een goed herstel na zijn operatie en alle sterkte bij de komende behandelingen.

**Bestel uw oranjegebak voor het Werelddiaconaat**

Met het bestellen van oranjetompoucen of soesjes steunt u de actie van het Werelddiaconaat voor kinderen in Syrië. Bestellen kan via de webwinkel of de QR code tot 22 april 9:00 uur. Op Koningsdag, 27 april kunt u tussen 8:30 en 10:00 uur uw bestelling ophalen bij de Pauluskerk.



**Viering Oecumenisch Initiatief Gouda op zondag 5 mei 2024**

Het thema van deze viering is: "Vrijheid van geest" De viering wordt gehouden in Gebouw De Berk gevestigd aan de Krugerlaan 79. Aanvang van de viering 16.30 uur. Ieder van harte welkom.

"Vrijheid van geest" Vijf mei doet ons natuurlijk denken aan de bevrijding na de oorlog, maar er is ook een andere bevrijding: die van de geest. In de Bijbel wordt beschreven hoe vijftig dagen na Pasen de Heilige Geest wordt uitgestort. De apostelen spreken allen in hun eigen taal maar alle aanwezigen kunnen het verstaan. Ze zijn verbaasd maar er is ook een andere interpretatie mogelijk: mensen mogen het zó verstaan als hun geest wil. Voorganger in deze viering is Mart van de Kamp.

Na afloop van de viering is er gelegenheid tot ontmoeting met een kopje koffie of thee.

**Collectemedelingen**

De eerste collecte (of: de collecte tijdens de dienst) is de diaconale collecte bestemd voor: **Stichting Noodfonds Gouda.**

Het Noodfonds ontvangt giften van verschillende Goudse kerken en fondsen en ondersteunt daarmee Gouvenaars in financiële nood, die niet (direct) geholpen kunnen worden door sociale instanties in Gouda en die niet betrokken zijn bij een kerkgenootschap. Aanmelding bij het Noodfonds gaat altijd via een sociale partner. Voor info: [diaconaalconsulent@pknngouda.nl](mailto:diaconaalconsulent@pknngouda.nl)

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor **Pastoraat en Eredienst.**

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

**Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.**

**ORDE VAN DIENST**

voor zondag 14 april

**OPGANG**

Pianospel

Welkom door de ouderling van dienst

**VOORBEREIDING**

**Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 4**

stil gebed

groet en bemoediging, drempelgebed

voorganger De Heer zij met u  
gemeente OOK MET U ZIJ DE HEER

voorganger Onze hulp is  
in de Naam van de Heer

gemeente DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
voorganger .....

*we gaan zitten*

*10 woorden*

**Lied: 311: Wij kiezen voor de vrijheid**

Kyriegebed:

Gebeden afgewisseld met lied 301K

**Glorialied: 652: Zing jubilate voor de Heer**

**RONDON HET WOORD**

Gebed van de zondag

(uitleg bij de bloemschikking)

Een moment met de kinderen

**Lied: 783: Voor mij is geluk**

*de kinderen gaan naar de nevendienst*

Lezen door lector: Micha 4:1-5

**Lied: 771: Ik weet van een stad die komen zal**

Lezen: Johannes 21,15-24

**Lied: 339a**

Uitleg en verkondiging

Muzikaal meditatief moment

**Lied: 982: In de bloembol is de krokus**

**GAVEN EN GEBEDEN**

Diaconale mededelingen door diaken

Inzameling van de gaven

*de kinderen komen terug uit de nevendienst*

(pastorale mededelingen)

Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed

**Zingend Onze Vader: Lied 1006**

**UITLEIDING**

**Slotlied: 423: Nu wij uiteen gaan**

*tijdens het lied kunnen ouders die dat willen, hun kind(eren) uit de crèche ophalen, zodat ook zij aanwezig kunnen zijn bij het uitspreken van de zegen.*

Inleiding op de zegen en zegen

**gezongen AMEN**

pianospel



**Ontmoetingskerk**

**Zondag Misericordia Domini**

*“Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de Heer is de aarde  
vervuld. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt.” (Psalm 33:5,6a)*

|

