

In de periode januari tot en met april 2023 zijn er 10 Aan Tafel! bijeenkomsten geweest vanuit de Ontmoetingskerk.

Met als doel: elkaar ontmoeten en spreken over geloofsonderwerpen, op speelse wijze, tijdens een maaltijd Aan Tafel!

Graag willen we jouw mening en ervaringen ontvangen. Dat kan door te reageren op onderstaande vragen en stellingen, ook als je niet op de hoogte was van de bijeenkomsten of niet hebt meegedaan. Ingevulde evaluatieformulieren kunnen bij ons ingeleverd worden, of in de betreffende doos in de ontvangstruimte OMK of gemaild naar vormingtoerusting@ontmoetingskerkgouda.nl (uiterlijk 31 mei).

Dat kan anoniem, of noteer hier je naam:

Bedankt, Roelie en Hilmar

1. Ik was op de hoogte van de Aan Tafel! bijeenkomsten.

- Ja, namelijk door:
 - Bericht in Kerknieuws
 - Zondagsbrief
 - Slides op de beamer
 - OMK-app
 - Mondeling / via via
 - Anders, namelijk:
- Nee

2. Ik heb meegedaan en/of was betrokken bij een bijeenkomst.

- Ja
- Nee, want:
 - Ik was niet op de hoogte
 - Het spreekt mij niet aan
 - De data kwamen mij niet uit
 - De bijeenkomst was al volgeboekt
 - Anders, namelijk:

3. Ik vind het zinvol dat deze bijeenkomsten georganiseerd zijn.

Helemaal mee eens / deels mee eens / niet mee eens / geen mening / niet van toepassing

Toelichting:

4. De bijeenkomsten voldoen aan het doel.

Helemaal mee eens / deels mee eens / niet mee eens / geen mening / niet van toepassing

Toelichting:

5. Ik doe een volgende keer graag mee.

- Ja
 - Als deelnemer
 - Als gastheer/vrouw
 - Als gespreksleider
- Nee

6. Ik heb de volgende tips en opmerkingen voor als deze bijeenkomsten nog een keer worden georganiseerd: